



Nieuwsbrief Vrijzinnige Wijkgemeente Uniekerk

No 38, 26 oktober 2024

Let op we moeten een uur eerder opstaan



Kerkdienst 27 oktober 10 uur

Viering 120 jaar VVP-ZH Houtrustkerk

Voorganger: Ds. Karl van Klaveren en
Ds. Martine Wassenaar

Organist : Marieke Stoel

Thema: Gezien worden

Orgelspel

Welkom

Klokluiden

Introïtus: NLB 280: 1, 2 en 3 – De vreugde voert ons naar dit

huis

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 280: 4

Gebed voor de wereld

Zingen: EigenWijs 31 – Vrede voor jou

Eerste lezing: Jesaja 59, 9-19

Zingen: NLB 601: 1 en 3 – Licht dat ons aanstoot

Tweede lezing: Marcus 10, 46-52

Zingen: Gezang 487 – De Heer heeft mij gezien

Overdenking

Orgelspel

Gebeden – Stil gebed -Onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied (staande): NLB 605: 1, 2, 4 en 5 – De toekomst is al gaande

Uitzending en zegen

Lustrum VVP Zuid-Holland 27 oktober

Zondag 27 oktober viert de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Zuid-Holland in de Houtrustkerk haar 120 jarig bestaan! Wij nodigen u van harte uit voor deze dag.

Het programma is als volgt: 09.30 uur: Ontvangst met koffie

10.00 uur: Kerkdienst met ds. Martine Wassenaar en ds. Karl van Klaveren.



Nieuwsbrief Vrijzinnige Wijkgemeente Uniekerk

11.45 uur: Lunch

12.45 uur: Ds. Karl van Klaveren over geschiedenis van de vrijzinnigheid

13.30 uur: Vertrek met de bus naar Panorama Mesdag

14.00 uur: Bezoek aan Panorama Mesdag

15.00 uur: Vertrek met de bus naar de Houtrustkerk

15.30 uur: Afsluiting met hapje en drankje

Bloemschikken december 2024



Met de Kerstdagen in het vooruitzicht is het fijn om met elkaar een kerststuk te maken als voorbereiding op het feest. We staan dan ook met elkaar stil bij de betekenis die Jezus voor ons heeft door zijn geboorte in Bethlehem. Dit jaar hebben we Stacy Alsemgeest van "Stees Creations" weer bereid gevonden om deze workshops voor ons te verzorgen. Dat is bij haar in goeie handen zoals we vorig jaar gezien hebben. We hopen op mooie momenten met elkaar. De kosten bedragen €30,00

Opgeven vanaf 1 november 2024 bij Ingrid Omvlee per telefoon: 06-42 32 57 60

Per mail: jiomvlee@gmail.com

Woensdag 11 december 2024 - 13.30 uur en 19.30 uur

Donderdag 12 december 2024 - 19.30 uur

Plaats Uniecentrum, Langestraat 181, 's-Gravenzande

30 oktober Lezing: Het Oude Egypte en het jonge Christendom



Op woensdagmorgen 30 oktober neemt Jielis van Baalen u mee op een reis door de wereld van het Oude Egypte.

Het wordt een spannende en verrassende ontdekkingsreis naar de bronnen van onze westerse beschaving, want ook het jonge christendom kent haar wortels in de religie van het Oude Egypte.

Drieduizend jaar lang bleef de Oud Egyptische beschaving overeind. De farao's wisten van hun land een supermacht te maken. De Griekse historicus Herodotos (484-426 v. Chr.) noemde Egypte een 'geschenk van de Nijl'. Hij had het land bezocht en beschreven, en hij had gezien hoe belangrijk de Nijl voor de Egyptenaren was. Tot op de dag van vandaag is hij dat gebleven. De ruim 6750 kilometer lange rivier vormt de levensader van het land. Meer dan drieduizend jaar hebben tientallen goden mensen aangesproken die tot de meest ontwikkelde, welvarende en machtige volkeren van de oudheid behoorden. Alleen als we hun geloof serieus nemen kunnen we iets van hun cultuur te begrijpen. Alle Egyptisch cultuuruitingen waren gebaseerd op dat geloof: de staatsvorm, de sociale verhoudingen, de kunsten en de wetenschappen, de omgang met andere goden en de zorg voor de doden. Ze hadden een rotsvast geloof in



Nieuwsbrief Vrijzinnige Wijkgemeente Uniekerk

de samenhang tussen de bovenwereld van de goden en de onderwereld van de doden, met daartussen de aarde waarop zij leefden. Ook het jonge christendom kent haar wortels in de religie van het Oude Egypte. Het wordt een spannende en verrassende ontdekkingsreis naar de bronnen van onze westerse beschaving.

Jielis van Baalen. Docent – Schrijver – Journalist - documentairemaker.

Deze lezing wordt in het Uniecentrum in 's Gravenzande gehouden in het kader van "Zin in ouderdom activiteiten".

Toegang is gratis, er is wel een vrijwillige bijdrage. Aanvang 10.30 uur. Eenieder is welkom.

Datum: 30 oktober 2024 Uniecentrum, Langestraat 181 te s' Gravenzande

Inspiratiebijeenkomst Klimaatgesprekken

Zoals u of jij in het boekje V&T of digitaal heeft kunnen lezen, biedt "de Groene Kerk" dit kerkelijk jaar een reeks klimaatgesprekken aan. Het woord zegt het al: gesprekken. Samen leren en onderzoeken wat de impact is van de keuzes die je maakt. Ter voorbereiding is er een inspiratiebijeenkomst. De gespreksleider van de workshopreeks is aanwezig om uitleg te geven en er is gelegenheid om vragen te stellen. Hierna kan je aangeven of je de workshopreeks gaat volgen.

Op **maandag 4 november ben je om 19 uur** van harte welkom in de Julianazaal in de Kiem.

Er is een open inloop maar als je zeker weet dat je gaat, is opgeven via groenekerkerk@pgsgravenzande.nl wel fijn.



Bazar 8 november



Op vrijdag 8 november om 2 uur gaan de deuren van de kerk open voor de jaarlijkse bazar. Dit jaar wordt de kerk ingericht voor de bazar.

De lotenverkoop is in volle gang, maar mocht u niet benaderd zijn dan kunt u ze ook telefonisch kopen bij Aat Visser tel.0653750374. Ze kosten €2 en een boekje bevat 10 loten.

Tijdens de bazar zijn een aantal bekende activiteiten aanwezig, de bloemenstand, de oliebollen- en appelflappenstand, het rad, de winterkraam en de kraam met eigen gemaakte artikelen. Houd 8 november vrij!!

Livestream in de Uniekerk

De kerkdiensten in de Uniekerk zijn te zien op kerkdienstgemist.nl

U kunt de QR code hier scannen.

De [website](https://www.pgsgravenzande.nl/uniekerk-53) van de Uniekerk is te vinden op <https://www.pgsgravenzande.nl/uniekerk-53>

